

Snotlof



Vlokkige naaktslak

Maandelijkse uitstapjes van Duikteam Gejo

Verkenning van Nederland onder water

De haven van Scharendijke ligt er stilletjes bij. Meestal is de parkeerplaats afgeladen. Overal om je heen dan ook mensen die hun duikpak aan of uittrekken. Op een enkele stoere duiker na die zich voorbereidt op een nachtduik is de parkeerplaats vandaag leeg. Erg praktisch overigens, als de boot aan de kade vlak langs de parkeerplaats ligt.

FOTO'S: REMCO HUISMAN, ROB DOUMAIJ EN WILLEM HEIJDEMAN



Het is het begin van de live aboard, georganiseerd door de activiteitencommissie van het pas opgerichte Duikteam Gejo. Willem Heijdeman: 'Naast de tropische vakanties doet de Utrechtse club aan een uitgebreidere verkenning van Nederland onder water. Eén keer per maand wordt daarom een nieuwe duikstek bezocht zodat er wat meer wordt gezien dan de Maarsseveense plassen of Vinkeveen, de 'standaard'-locaties van de club.'

ALLEEN DE GEZELLIGHEID Duiken in Nederland, voor sommigen niet meer dan een overbrugging tussen tropische duikvakanties, voor anderen een regelmatig terugkerend hoogtepunt. De kans hier onderwaterleven te zien is niet altijd even groot. Natuurlijk, soms komt een duiker boven met een lach van oor tot oor: zooooo'n snoek gezien (hoe zat dat ook weer met die vertekening onderwater?). Maar even zo vaak komen mensen boven die als enig levend wezen onderwater hun buddy hebben gezien. Of zoals Heijdeman zegt: 'Ik geef toe dat ik een gezworen tropenduiker ben. De duiken in Nederland bevallen mij eigenlijk alleen door de gezelligheid er omheen en omdat ik mijn vaardigheden op peil wil houden.'

In de uitgebreidere verkenning van Nederland onder water past de live aboard van Klaassen Diving in Zeeland. Gewoon gezien op internet. Zo gaan die dingen. Omdat er geen idee bestond welke moeilijkheidsgraad de duiken zouden hebben, besloot de activiteitencommissie een verkenning te doen. Helemaal 'groen' is de afvaardiging niet. Een aantal heeft al live aboards in het buitenland achter de rug en heeft visioenen over blinkende boten met mooie 2-persoonshutten en een welkomscocktail aan de bar.

NIET OM TE LUIEREN Terug in de werkelijkheid van Scharredijke is de Avanti een uiterst functioneel schip met een aantal stapelbedden, een eetzaaltje met bar en in het vooronder een natte ruimte met compressor. Geen plaats om te luieren, er moet gedoken worden. Vandaar dat de schipper gelijk uitvaart om nog een nachtduik te maken. Rond een uur of half 10 ankeren voor het Koepeltje, vlakbij de Brouwersdam. Het



Wedueroos

PRACHTIGE VELDEN

MET ROOD WIER
WISSELEN ZICH AF
MET ZEEANJELIEREN,
GOLFBREKERANE-
MONEN, SPONZEN,
HOOIWAGENKRABBE-
TJES, SNOTOLFEN, ZEE-
NAALDEN, ZEESTERREN
EN NAAKTLAKKEN.

zicht is matig, 1 misschien 2 meter, maar een nachtduik behoeft niet zoveel zicht, de wereld is dan toch zo groot als het schijnsel van de lamp. Tussen de basaltblokken wemelt het van het leven, kreeften, grondels, zeesterren, anemonen, zeeanjelieren en als toetje een broedende snotolf.

De volgende dag begint bewolkt. De eerste duik - weer bij het Koepeltje - is vanwege het

slechte zicht magertjes. Na de duik wordt het anker gelicht en koers gezet naar een duikplek tussen Den Osse en Scharredijke. De duikstekken liggen hemelsbreed maar een kilometer of 10 uit elkaar. Maar zo groot is ongeveer ook het verschil in zicht. Overal barst het leven uit haar voegen. Kreeften zitten onder grote basaltblokken te wachten tot de nacht valt, zeesterren houden een soort orgie, krabbetjes pikken de inbreuk in hun privacy niet en besluiten die gekke, in rubber verpakte, borrelende wezens aan te vallen. Overal krnipen er naaktslakken in de meest prachtige kleuren.

ON-NEDERLANDS GOED Na de duik gaat het richting Ondorp. Bij de Val aangekomen schijnt de zon en kan er voor het avondeten nog net een extra duikje worden gemaakt. Was het zicht 's middags prima, hier is het on-Nederlands goed: 10 tot 15 meter. En een 'rif' dat zich kan meten met menig tropisch rif. Prachtige velden met rood wier wisselen zich af met zeeanjelieren, golfbrekeranemonen, sponzen, hooiwagenkrabbetjes, snotolfen, zeenaalden, zeesterren en naaktslakken.

Iedereen die boven komt is bijna 'dronken'

Foto links: Zeeanjelier



Heremietkreeft



Europese Zeekreeft

van de onderwaterpracht en de nachtduik die volgt maakt dit gevoel alleen maar sterker. De kreeften zijn op jacht. Als monsters uit een SF film kruipen ze uit hun holen en lopen ze over het rif met hun kolossale knipscharen dreigend vooruit. Een paling glibbert tussen de stenen door en overal springen, zwemmen en lopen garnalen.

Platvissen liggen uiterst kundig gecamoufleerd op het zand. Het barst van onderwaterleven.

JUWEELTJE Terugkijkend concludeert Willem Heijdemann van het Duikteam Gejo: 'Dit weekendje in de Grevelingen heeft maar weer eens aangetoond dat ik als gezworen

tropenduiker mij niet kan verschuilen achter het excuus dat er toch niets te zien is. Nederland heeft met de wateren in Zeeland een juweeltje, een gebied om zuinig op te zijn.'

Kijk voor een uitgebreide reportage in het fotoalbum op <http://www.duikteamgejo.nl>